

8. febr. 2018

Her et lille skrift om irsk kontra dansk catholicisme:

Det er min helt klare opfattelse at de sidste danske katolikker uddøde sidst i 1500 tallet. Det vi har i DK er en besynderlig form for hybrid mellem protestantisk pietisme og egentlig catholicisme. En fyr på Facebook sagde engang at den danske, katolske kirke er befolket af "protelikker og katostanter". Bedre kan det ikke siges. Dels eksisterer den katolske kirke i DK i et protestantisk hav. Dels er den dybt præget af at masser af danske katolikker kommer med en luthersk/ pietistisk baggrund. En egentlig katolsk "mentalitet" findes ikke i dette land.

Da jeg konverterede i Påsken 1971 var det første jeg gjorde at rejse en tur til Irland på ferie for at se hvordan den religion, jeg havde tilsluttet mig, fungerede i VIRKELIGHEDEN.

Det var noget af en overraskelse. Irland har i 15 århundreder været katolsk og er det eneste land i verden hvor en katolsk befolkning taler ENGELSK. Det vil sige man kan lære dem at kende gennem konversationer i de utallige pubs, der findes i Dublin og i Irland generelt. Vejen i Irland går mellem kirken og pubberne. I vi danskeres øjne er irerne utroligt fordrukne. James Joyce, født og opvokset i Dublin, kaldte Irland for "The island of the terrible thirst". Mange præster er temmeligt rødnesede. I Dublin dengang kunne man se en 3-4 rødnesede præster stå på et gadehjørne og diskutere gallop-resultater. Præsteslægter findes jo naturligvis ikke i Irland som her i DK ("en præsteslægt af blodløse Sidenius'er" Henrik Pontoppidan) og præsterne har deres rødder i det irske folk. De er rundet af folket og har en tæt tilknytning til deres folk og deres menigheder.

Det eneste "ufolkelige" ved dem, i folkets øjne, er "at de spiller golf og drikker whiskey" hvilket den almindelige irer ikke har råd til.

Lad mig give dig et eksempel.

Jeg var en palmesøndag i Dublin til højmesse i pro-katedralen, som den hedder. De to ældste kirker i Dublin er nemlig stadig protestantiske. Det var en del af "The Treaty" da Irland blev et frit land 1921. Så den katolske domkirke i Dublin kaldes "pro-katedralen" fordi den kun fungerer som katedral indtil irske katolikker får Christ Church tilbage på katolske hænder.

Vel, jeg var til højmesse i kirken som alle andre (dengang var 85 % af alle dublinere "praktiserende" katolikker). Vi fik, som her i DK, en buksbomgren der skal gøre det ud for palmegrene.

Derefter gik turen - naturligvis - hen på pubben. Jeg drak dengang i The Old Madigans lige om hjørnet fra Pro-katedralen.

Lige ved den lejlighed gik jeg hen og blev temmeligt fuld. Det sker ikke ofte da jeg er god til ihvertfald at "bære en brandert" som vi siger her.

Da gutterne bar mig ud i en taxa var det sidste jeg så en enorm mængde buksbomgrene som bartenderne havde fejlet op i et hjørne.

Det er Dublin og irsk catholicisme.

De muntre og "fordrukne" irere er utroligt vittige og da især når det gælder den katolske kirke. Det fyger med vittigheder med katolske over- og undertoner. Nogle af dem er så vovede at langt de fleste danskere ville gyse og mene at når man fortæller den slags vittige

"blasfemier" må man da ende i helvede. Cf. Dave Allen som I måske husker.

I byen Ballyunion i Vestirland så jeg, mellem alle flaskerne på væggen bag bardisken, en kobberplade hvor indskriften var Fadervor. Irenne ser intet modsigende i dette.

I pubberne kommer høj og lav. Filosofiprofessoren grubber skuldre med bistandsmodtageren. Ikke som - her i Vejle - hvor pubs er tilholdssteder hovedsageligt for faglærte og ufaglærte arbejdere og førtidspensionister. Irenne er stadig et FOLK uden al den status-idioti der hersker her i DK.

Det er denne catholicisme jeg har modelleret min egen catholicisme efter. De sidste helt ægte, danske katolikker uddøde som sagt sidst i 1500 tallet. Reformationsårhundredet.

Jeg er begyndt at tage lørdagsmessen her i Vejle. Jeg afskyr søndagsmessen med dens salmesang. Saltesang er luthersk. Vore 3 store salmedigtere var Kingo, Brorson og Grundtvig, alle lutherske præster.

Hvis det så bare var katolske hymner fra middelalderen. Som VEXILLA REGIS eller

PANGE LINGUA. Men nej. Al denne infame salmesang gør højmessens halvvejs luthersk hvad atmosfæren og stemningen angår.

Jeg har aldrig hørt en salme i en katolsk kirke i udlandet.

Og bladet Katolsk Orientering er så from og pietistisk at jeg snart opsiger den. Det hele handler om en tilnærmelse til lutherdommen, såkaldt ØKUMENI.

Jeg kan ikke have det. Den katolske kirke skal ikke være en højkirkelig fløj af den såkaldte "folkekirke". Den skal være et ALTERNATIV i en gudløs tid og i et gudløst land.