

## SAMFUNDSDANNELSE & VIDENSKABELIGHED

Alt peger i retning af at vi er ved at danne et samfund der på alle ledder og kanter skal baseres på "videnskabelighed". Menneskesjælen tager "psykologer" (der slet ikke tror på sjælen i traditionel forstand) sig af. Kroppen tager lægevidenskaben og medicinalindustrien ( plus dietister og motionscentre) sig af. Menneskelig "adfærd" (ikke "opførsel" der jo er menneskelig og ikke dyrisk som "adfærd" - for vi er jo dog kun højere dyr, ikke sandt?) tager sociologer og antropologer sig af osv. osv.

Alt det og oven i dette en rivende teknologisk udvikling baseret på de teknologiske videnskaber. Vi nærmer os en tilstand hvor mennesket fra enhver tænkelig hold skal gøres til genstand for "videnskabelighed".

Imens er tilsyneladende et stort antal mennesker i et Danmark, der i bred forstand er ved at være ateistisk og materialistisk orienterede, også FILOSOFISK af den opfattelse at naturvidenskaberne har hele sandheden. For videnskaberne kan jo gribe ind i, og ændre på, naturlige processer. Derfor må de jo have grundlæggende ret i næsten enhver forstand.

Eller hvad?

Der er lige et par ting at sige til disse forhold.

For det første var tæmningen af vilde dyr til tamdyr og husdyr i slutningen af jægerstenalderen og den begyndende bondestenalder (omkring 4000 f. Kr. i Danmark ) et mindst lige så stort en indgreb i naturlige processer som hele den moderne teknologi.

For det andet skal det siges at de 2 sidste omfattende, totalitære ideologier, kommunismen og nazismen/ fascismen, også påberåbte sig at være videnskabeligt baserede. Marxismen var "økonomisk videnskab" der forfægtede "dialektisk materialisme" der var det sidste skrig i den tids "videnskabelighed". En russer, hvis navn jeg ikke lige husker, forsøgte sig med at dyrke hvede på præmisser formuleret af Friedrich Engels. Høsten slog fejl. Nazisme og fascisme var baseret på en "videnskabelig", biologisk opfattelse, nemlig den at vi "ariere" (læs: indoeuropæere) var den af naturen overlegne race.

Alt sammen "videnskabelighed" og forsøg på at manipulere med mennesket ud fra "videnskabelige" forudsætninger.

Det er på tide at råbe vagt i gevær. Alt det her har intet med FILOSOFI at gøre. Spørg gamle Sokrates. Det er i egentlig forstand kun menneskelig magtbrynde og forsøg på manipulation med mennesket.