

Egnsskribenten og historiefortælleren med sans for det folkelige

Peder Eg Jensen, Give - 1916-1993.

Peder Eg Jensen er født den 8. august 1916 i Horsbøl ved Grindsted. Faderen, Jens Peter Eg Jensen, drev landbrug, og da Peder Eg sluttede sin skolegang i Morsbøl, forsøgte han sig også ud i landbruget. Først hjalp han **til** derhjemme.

Senere kom han ud at tjene hos den tidligere borgmester i Grindsted, Anders Chr. Andersens forældre. Helhjertet var landbrugsbeskæftigelsen ikke. At hige og søge i gamle bøger var Peder Egs store interesse for derigennem at finde baggrunden for sig selv og sin tid. Højskoletraditionen var kendt i Peder Egs hjem, dog kom han aldrig selv på højskole, men efter sin periode som andenkarl kom han på Den ny Ungdomsskole i Grindsted. Det gav skubbet til den senere læreruddannelse, som Peder Eg fik på Th. Langs Seminarium i Silkeborg. Lærergerningen påbegyndtes i Særslev på Fyn. Efter Peder Egs egen fortælling blev det en lærerig og skelsættende epoke i hans liv, da det netop var her, han lærte sin kone, Helga, der fik afgørende betydning for ham, at kende. Efter giftermålet i 1945 havde Peder Eg ansættelse som lærer i Oksbøl, hvorefter han i 1951 kom til Give. Forinden havde han taget faglærereksamen i historie og dansk i København. Mange mennesker, der har haft Peder Eg som lærer, vil mindes hans utrolig beskrivende og medlevende fortælling. Han var en Guds benådet fortæller, der med baggrund i en stor faglig viden krydret med en god portion humor tryllebandt tilhørerne ved de mange kurser, foredrag og taler, han gennem årene har holdt. Skønt han, som han sagde, ikke havde en tone i livet, skrev han sangtekster, så de såvel passede i rimet samt fortalte i dybden. Peder Egs historiske interesse og engagement i tidens udvikling førte også til politisk engagement. Således var han i Give Sogneråd fra 1958 til 1970, hvor han kom i Vejle Amtsråd for Det radikale Venstre indtil 1986. I en del år var han formand for sygehusudvalget i Vejle Amt. Peder Eg blev kendt som den, der ikke gik på kompromis. Han var ligeledes med til at tage initiativ til mange institutioner i Give, såsom oprettelse af boligforening, børnehave og amtsplejehjem. Peder Eg Jensen var et stort menneske, som andres ve og vel lå stærkt på sinde. Han var altid opmærksom på sine medmennesker. Hans historiske interesse og dygtige og sikre pen udmøntede sig også i skribentvirksomhed. Giveområdet blev beskrevet i to større bøger, nemlig »Giveegnen«, der udkom i 1984, og »Heden, der blev til skov og ager« i 1989. Biografier var også et yndet område for ham. Indtil kort før sin død arbejdede Peder Eg på at beskrive flere af sine kolleger i amtsrådet. Hertil kom mange kronikker og artikler bl.a. til Vejle Amts Historiske Samfund, hvor han har gjort en stor og uegennyttig indsats i bestyrelsen. Fra 1978 var han formand for VAHS, indtil han i 1986 afløstes af sin næstformand, Kamma Varming, som han gennem mange år havde oplært. Peder Eg omfattede Vejle Amts Historiske Samfund med stor varme. Jeg vil tro, at en af de sidste ture, Peder Eg tog til Vejle, var den 12. oktober 1992, hvor han deltog i receptionen ved udgivelsen af Vejle Amts Årbog. En af Give-egnens og hele Vejle Amts store personligheder er gået bort. Eftermælet er rodfæstet i skribentvirksomheden og befolkningen.

Falk Mikkelsen