



HVOR BLEV VI AF

MIG FRA B-KLASSEN 1961-64 GIVE FOLKE OG REALSKOLE

1. KONTAKTOPLYSNINGER

UDFYLDT DEN

2. april 2015

NAVN	EVT. ANDET FØDENAVN	Kirsten Nørskov Jensen, født Jensen og gift Jensen, det er da praktisk.	
ADRESSE PRIMÆR		Nyborgvej 31, 6000 Kolding	
EVT. ALT. ADRESSE			
TLF. - MOBIL - E-MAIL - WEB		Kirsten@Nyborgvej31.dk 20 15 54 12	
CIVILSTAND		Enke: Jeg blev gift den 5. okt. 1968 - med Jens - som døde den 29. august 2004 - kun 58 år gammel. Alt for tidligt. Jeg savner ham hver dag.	  FOTO

2. SOCIAL BAGGRUND

MORS OG FARS NAVNE OG ERHVERV ETC.	<p>Peder Nørskov Jensen og Asta Nørskov Jensen Vulkanisør, vi boede på det Gamle Mejeri, Fredensgade 1, 7323 Give – (nogle husker måske ESSO benzin tankstationen der på hjørnet) mejeriet for øvrigt købt af Henning Korshøj's forældre, jeg tror det var i 1954.</p> <p>Jeg er født Vestergade 12 - i Give.</p> <p>Min mor solgte stedet til Brugsen, i dag er der en stor dejlig Brugsforening på grunden.</p> <p>Min far døde den 19. april 1961 – også alt for tidligt - da var jeg 14 år. Mor døde 91 år gammel den 27. juli 2004 – en måned før Jens (min mand) – så der stod jeg så helt alene (sådan følte jeg det – i 2004). Det var en hård tid.</p>
------------------------------------	--

3. LIVSINDHOLD EFTER 1964

UDDANNELSE - STED - ÅR	Realeksamen 1964 Give Skole
------------------------	-----------------------------

HVOR BLEV VI AF

MIG FRA B-KLASSEN 1961-64 GIVE FOLKE OG REALSKOLE

	<p>Handelsmedhjælper eksamen, sparekasse skole, bank skole, udvidet bank skole, merkonomen, virksomhedsøkonomi, nationaløkonomi, jura samt meget mere som jeg ikke husker præcis, alt i relation til mit arbejde i banken.</p>
JOB - STED - HVORNÅR	<p>1964-1977:- Børkop og Omegns Sparekasse</p> <p>1977-1979: Amts Sparekassen i Kerteminde</p> <p>1979-1989: Handelsbanken i Nyborg, hvor jeg blev udnævnt til fuldmægtig.</p> <p>1989-1996: Sparekassen Sydjylland i Vejle og Kolding der efter fusion kom til at hedde Bikuben senere Den Danske Bank, en turbulent tid. Så jeg søgte hele tiden efter andet arbejde. Det lykkedes – på trods af min nu fremskredne alder.</p> <p>1996-2001: Landbocentret i Vejle, som direktionssekretær for centerlederen. Senere samme sted på Bygningskontoret, som økonomiansvarlig.</p> <p>2001-2005: Bygningskontoret på Landbocentret: Økonomien var dårlig på bygningskontoret, så kort tid efter jeg blev enke, søgte jeg arbejde – også på Landbocentret i Vejle - men under den gren der hedder Dansk Svineavl. I 2006 flyttede den afdeling til Vojens. Hvor de sidste år af mit arbejdsliv var.</p> <p>2005-2015: Dansk Svineavl, også som økonomi ansvarlig, jeg var jeg 58 år gammel, da jeg søgte jobbet - men det lykkedes. Dette arbejde sluttede den 1. marts 2015 – netop den dag jeg blev 68 år – så i dag er jeg fuldtidspensionist.</p> <p>Har ikke helt vænnet mig til det endnu. Jeg savner ikke arbejdet, men mine kollegaer. Nu vil jeg nyde resten af mit liv – forhåbentligt uden alvorlige sygdomme – indtil den dag ”jeg glemmer at vågne” – mon ikke vi alle ønsker en sådan afslutning på livet. Vi ved jo det sker en dag.</p>
FRIVILLIGT ARB., TILLIDSHVERV	<p>Kasserer i Gymnastikforening i Kolding gennem 10 år. Jeg er vild med Gymnastik, og har været med til Landsstævne (hver 4. år). De der evt. har været med der, ved hvor stor en oplevelse, et sådant stævne er. Mine gymnastik aftener - 2 gange om ugen - nyder jeg meget - også det fællesskab vi har der – over hele året – i mange andre sammenhænge - end netop gymnastik.</p>

HVOR BLEV VI AF

MIG FRA B-KLASSEN 1961-64 GIVE FOLKE OG REALSKOLE

	<p>Foreningslivet er fantastisk – og det kan Danmark levere.</p> <p>Vi er et godt hold – gamle – men på trods af dette - var vi med til gymnastikopvisning, den 22. marts 2015. Det er fantastisk med fælles indmarch med fanen forrest – derefter vor fædrelandssang – Der er et yndigt land – jo jo – så kan det da ikke blive bedre.</p> <p>Kasserer i Andelsboligforeningen Nyborgvej II, hvor jeg, efter jeg blev alene - købte en lille Andelsbolig. Vi er 15 beboere i den forening, og har det godt sammen, det er små fritliggende huse.</p>
EFTERLØN, PENS. FRA ÅR/HAR JOB	Som nævnt tidligere, fratrådte jeg mit arbejde den 1. marts 2015 – den dag jeg blev 68 år.

4. FAMILIE

PARTNER	HVORNÅR	Jens Harrild Jensen Vi blev gift den 5. okt. 1968. Jens døde den 29. august 2004.			
BØRNS NAVNE		Per Harrild Jensen, Per er en historie for sig. Som I også får, da jeg jo ikke har børnebørn som I skal høre om.			
BØRNEBØRN					
OLDEBØRN					

Så til det mere private og følsomme: (det kan I jo springe over – såfremt i allerede er kørt trætte).

Først Per, dette skriver jeg fordi Per er det vigtigste i mit liv, men også for at minde mig selv om, at det Per valgte som hel ung, bare var OK. Forklaring senere.

Per fik konstateret sclerose den 2. august 2000 – da var han 28 år gammel. Fordi jeg husker datoen så nøje - er fordi vi havde gæster den dag - Jens havde fødselsdag, og Per kom hjem efter, at have fået diagnosen på Rigshospitalet. Det var en hård pille at sluge.

I dag er Per kørestolstolsbruger, har det svært med motorikken, klar i hjernen – men ofte bange – p.g.a. sygdommen. Nogle kender måske sygdommen?

Men Per er jo en dejlig dreng (sådan siger alle forældre) og han ville bare ud at opleve. Jens og jeg rev os ofte i håret, hvad nu? Han har rejst hele verden rundt (næsten) – han ville ud at opleve. Derfor siger jeg i dag, der var måske en mening med det hele.

Per gik fra 2.G – Kolding Gymnasium – videre til college i USA . Efter 1 år der – tilbage for at tage 3. G i Kolding – og blev student. Han ville af sted igen - men her syntes vi ikke - som forældre vi skulle sponsorere

HVOR BLEV VI AF

MIG FRA B-KLASSEN 1961-64 GIVE FOLKE OG REALSKOLE

mere. Derfor var Per arbejdsmand i et byggefirma ca. ½ år. Så var der penge til rejser igen. Turen gik til USA, til Caribien. Over Atlanten som skibsmedhjælper (eller hvad det nu hedder – det ved Børge Fruelund) – til Acorerne, Spanien og Mallorca - hvor han en tid arbejdede.

Derefter gik turen til Australien, Sidney – der var der en køn pige der trak – der var han cykelbud. Så var det Spanien. Grenada – der traf Per Luna – som han boede sammen med nogle år. Luna var for øvrigt med til Jens's begravelse.

Så hjem igen til universitetet – men desværre nåede Per ikke at færdiggøre sit speciale på kun af sygdommen. De første symptomer på sclerose er træthed, træthed og så træthed.

Fordi jeg skriver det – er fordi jeg i dag er glad for – Per har oplevet så meget som han har – inden han blev handicappet – og fordi I måske lærer lidt om sclerose.

Husk at ligge en skilling i opsamlingsbøsserne I ser rundt omkring - så vi kan få løst sclerosens kode, og finde medicin der kan hjælpe.

Jeg har set rigtig mange unge mennesker på rigshospitalet med sygdommen.

Så til mig. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser i mit liv. Det vil jeg gerne gøre om. Der har også været oplevelser, som jeg helst ville være foruden, men som jeg har lært af. Livet er jo på godt og ondt – tror jeg.

Hvor er jeg så henne i dag:

Primært vil jeg sige rigtig mange tak for en dejlig 50 års jubilæum (for nu snart længe siden) – men som står klart i min erindring. Hvor var det en fed oplevelse at se jer alle – og sjovt at se – hvorledes vi inddelte os i grupper som dengang. Mit håb er vi kan mødes igen – inden alt for længe – 5 år var jo tidshorisonten vi aftalte den dag, og vi i perioden inden da - måske kan skrives/blive opdateret ved via mail facebook m.m.

Vi er formentlig kun her den ene gang, så det er med at leve livet,

Jeg har nogle dejlige veninder – vi rejser sammen ofte – så det er blevet til rejser til mange lande. Det nyder jeg.

Så er der lige Anna - som I jo ved - er flyttet til Åbenrå for nylig – og dermed tættere på mig – Anna, jeg og flere - var på en rigtig dejlig tur til Prag for nylig – det næste er Sverige hvor vi har et sommerhus i uge 33.

Anna og jeg har langt fra - hver dag haft kontakt med hinanden - gennem alle årene – men som regel lidt kontakt. Jeg nyder det meget, fordi Anna er et dejligt menneske - vi har en fælles fortid at tale om. Sjovt men vi opfatter ikke tingene ens (det ved vi jo) – men hvor er det sjovt at tale om.

Der skal også lyde en stor tak til Børge Fruelund for den fantastiske ærlige selvbiografi, det var spændende læsning (også at læse om I knægte – der dengang var vore klassekammerater – bare lavede – lad os kalde det "narrestreger"). Du er intelligent Børge - jeg kan ikke kan følge med hele tiden – men prøver.

Sidst men ikke mindst tak for alle jeres private historier – dejligt at læse om – og tak til dig Karin – for din gæstfrihed, den dag vi havde jubilæum. Det var bare så hyggeligt at møde dig.

Kan I alle have en rigtig dejlig sommer. Knus fra mig.

HVOR BLEV VI AF

MIG FRA B-KLASSEN 1961-64 GIVE FOLKE OG REALSKOLE

Kærlig hilsen Kirsten