

Først den skematiske fortælling:

### 1. KONTAKTOPLYSNINGER

UDFYLDT DEN

30.12.14

NAVN	EVT. ANDET FØDENAVN	<b>Ole Johansen</b>	
ADRESSE PRIMÆR		Skolebakken 39, Sundby Mors 7950 Erslev	FOTO
EVT. ALT. ADRESSE			
TLF. - MOBIL - E-MAIL - WEB		97746321 / 30236321 johansenole@hotmail.com	
CIVILSTAND		<b>gift</b>	

### 2. SOCIAL BAGGRUND

MORS OG FARS NAVNE OG ERHVERV ETC.	Ellen Johansen , mest hjemmegående, perioder med arbejde Arne Johansen, tømrer
------------------------------------	---

### 3. LIVSINDHOLD EFTER 1964

UDDANNELSE - STED - ÅR	Studentereksamen 1966
	Cand. mag. 1974 (historie, samfundsfag), ekstra bifag i religion 1975, ekstra bifag 1991
JOB - STED - HVORNÅR	Adjunkt/lektor Morsø Gymnasium 1975-2013
FRIVILLIGT ARB., TILLIDSHVERV	
EFTERLØN, PENS. FRA ÅR/HAR JOB	Pensionist fra 1.8.2013

### 4. FAMILIE

PARTNER	HVORNÅR			
		Flyttet sammen med Anne og meget senere gift med hende	1973	
BØRNS NAVNE		Sofie født 1982		
BØRNEBØRN				

Og så lidt flere ord:

Efter gymnasiet var jeg soldat i 14 måneder og begyndte i 1967 at læse historie i Aarhus. Efter en stille start blev det en rigtig god tid, også socialt, således er en del af mine / vores (min kone Anne er fra samme studieårgang) venner fra studietiden. Faglig gik det også udmærket, jeg blev færdig med historie og samfundsfag kun lettere forsinket. Den fagkombination havde mange andre også, så jeg var arbejdsløs et år. Tiden brugte jeg på at tage et ekstra bifag i religion, og så blev der job på Morsø Gymnasium i 1975. Det virker måske lidt fantasiløst, men jeg blev på den samme arbejdsplads til pensionen i 2013, men jeg var glad for både arbejdet og arbejdspladsen. Det har været rigtig godt at arbejde med unge mennesker.

De første 7 år boede vi i Thisted i et hyggeligt lille hus fra 1947, men i 1982 flyttede vi på landet på Mors. Vi havde købt et lille husmandssted i udkanten af Sundby med udkig over Limfjorden mod Thisted, bygninger rev vi ned og byggede et hus på stedet. Et par måneder før indflytningen ankom Sofie, vores datter. Vi bor her stadig, men Sofie er selvfølgelig flyttet for længst. Hun har læst statskundskab, er gift med Mike, der er læge, og lige for tiden arbejder de i Etiopien, begge to for FN-organisationer.

I mange år tog vi på sommerferie, mest i bil, rundt i Europa og ofte til Italien. Landet fascinerede os så meget, at vi på et tidspunkt begyndte at gå til italiensk på VUC, og jeg fik så megen blod på tanden, at jeg senere tog et bifag i italiensk og nåede at undervise i faget i 20 år. Det har været en stor fornøjelse.

Siden midten af 1990'erne er rejserne oftere gået uden for Europa, bl.a. til Mellemøsten, hvor vi var så heldige i 2001 at få et 2 måneders ophold på Det danske Institut i Damaskus, det var et fantastisk sted og en stor oplevelse. Vi har så været i landet et par gange siden. Det er meget svært at fatte det, som sker i landet nu.

Sofie har arbejdet flere steder i Afrika, og det har ført os til kontinentet flere gange, hvad vi nok ellers ikke var kommet. Men det er fint, vi har netop tilbragt det meste af oktober i Etiopien.

Men nu er jo så blevet pensionisttid, det er godt. Jeg synes, at jeg holdt på det rigtige tidspunkt. Der er blevet mere tid til det daglige (hus, have) og til at læse, og så kan man rejse på alle årstider. Næste stop Burma og Laos i januar/februar, det er med at komme afsted så længe, man kan. Man ved aldrig!